



## Valk 292 voor de Valkenklasse

Valk 292 genaamd “Doordrijver” is gebouwd in 1956 door Leber. Ik heb deze Valk gekocht in 1992. Ik had al sinds m’n tienerjaren het idee dat ik ooit in een Valk zou willen varen.

Ik heb zeilen geleerd van mijn oom in Warmond, met wie ik jaarlijks een week in een Draak van de KMJC op de Kaag voer. Ik vond zeilen zo leuk dat ik met een krantenwijk destijds een Vaurien bij elkaar heb gespaard. Met de Vaurien heb ik een paar jaar wedstrijden gevaren op de Kaag eind jaren '60. Daar voer destijds ook prinses Beatrix

met de Red Devil, een Valk! Ik was onder de indruk van de lijn van de Valk, een prachtig schip! Toen ik de droom verwezenlijkt had en een Valk bezat, heb ik de eerste jaren recreatief gevaren met familie en vrienden op de Wijde Aa en de Braassem vanuit ons haventje in Hoogmade. Om het ook voor onze zoon Hans, die nog heel jong





was, leuk te houden, deden we verstopperijtje aan boord. Later stond hij op zijn surfplankje achter de Valk, halve wind heen en halve wind terug over de Braassem.

Toen Hans groot genoeg was om te bemannen, zijn we mee gaan doen aan wedstrijden. We hebben met veel plezier jarenlang deelgenomen aan de woensdagavond wedstrijden op de Kaag, de jaarlijkse Kamer 2 wedstrijd vanaf de Kaag, de Sneekweek bij vrienden in Terherne, enkele NK's, Valken jubileum evenementen en niet te vergeten de Princenhof tochten in Grou (geen wedstrijd!). Meedoen aan de wedstrijden was belangrijker dan winnen. Wij hebben altijd genoten van de gezellige contacten binnen de Valken vereniging!

Tijdens de Sneekweek keek Bertha vanaf de motorboot halverwege de wedstrijd altijd hoeveel Valken er nog achter de 292 in de B klasse voorbij kwamen. Dat waren er meestal 2 of 3, soms 4. Mijn meest succesvolle wedstrijd was op een dag in de Sneekweek, toen ik geen bemanning had en een vriend bereid vond voor 1 middag te bemannen. Deze vriend was een zeer succesvol Spankerzeiler en heeft een keer de PIP gewonnen. Op de dag dat hij bemande, ging Valk 292 als 2e over de finish! Aan het schip ligt het niet, dat is echt prima! Dit verhaal wordt nog regelmatig gememooreerd in de familie.

Wat ik me ook nog goed herinner is het defilé voor koningin Beatrix op 30 april toen ze haar verjaardag vierde in Friesland en we met een grote groep Valken een groet aan haar brachten in Sneek op de Houkesloot. Het was prachtig weer die dag, warm, zonnig en windkracht 2 of 3. Dit is de enige keer dat ik voor de wind heb gekruist met een hele

vloot Valken, op nummer achter elkaar varende! De laatste jaren komen we niet meer toe aan het varen in de Valk. Hans heeft andere dingen te doen en vaart nu onder andere in een politieboot vanuit Alphen aan de Rijn ten behoeve van de veiligheid op het water. Contactsleutel omdraaien en gaan! De kleinkinderen varen in een rubberboot, vanuit het haventje in Hoogmade. En Valk 292 komt de winterberging niet meer uit. Wij zien Valk 292 graag weer varen! Vandaar het idee het schip te schenken aan de Valkenvereniging. Wij wensen alle toekomstige schippers van Valk 292 een behouden vaart en vooral veel plezier!

*Lex Keller, voormalig valk 292*

